

HET IS AAN DE LEDEN

door prof. Willem W. Maduro

Terwijl menig activist zich bezighoudt met de zoveelste Circulaire en de volkomen chaotische regelgeving rond airsoft (zie mijn column "Airsoft en de wapenhandel") en de professionele handel zijn grootschalig ingekochte airsoft spullen niet door de douane krijgt, sluipt het KNSA management in de schemerzone, onder dekking van alle triviale commotie, richting Algemene Ledenvergadering (ALV). Behoedzaam, geen nieuwe affaires meer creërend, geen nieuwe vijanden meer makend. Nu even niet. Eerst die komende ALV in april afwerken. Carte blanche van de leden krijgen, de overheid helpen de grondwettelijke vrijheden van de aangesloten verenigingen en sportschutters tot aan de kleding die ze dragen aan toe, nog verder te beperken.

Of is het andersom? Bedenkt het KNSA management alle schietsportkapotmakende maar verder nutteloze regelgeving, inclusief de aanstaande verhoging van legeskosten voor een wapenvergunning? Een arbitraire verhoging die legale wapenbezitters en de erkende handel ernstig gaat benadelen. En kost de politieinzet ten behoeve van die andere sport, voetbal, de maatschappij niet véél en véél meer? Iedere belangenbehartiger die de contributie waard is, zou voor zijn achterban op de barricades klimmen. Niet het KNSA management. O, wacht even. Ik vergeet die stille diplomatie-farce waarmee ze u en mij al jarenlang in de maling nemen...

Na de afgang van het KNSA management tijdens de ALV van 2012, een gezichtsverlies dat voorzitter en stiekeme convenanten ondertekenaar Karel Greven genekt lijkt te hebben, is men onverdroten aan de slag gegaan om dit keer de snode plannen er wél doorheen te krijgen. Zo heeft men een aantal tegengeluiden-producerende lieden die een gevaarlijk grote groep schutters vertegenwoordigen, gepaaid en ingepalmd. Deels door ze op districtsbijeenkomsten uit te nodigen, deels door ze op het bondsbureau uit te nodigen en naar de mond te praten, deels door ze lid te maken van de zogenoemde KNSA "Klankbordgroep", waarvan ik de deelnemers graag de historie van de Joodse Raad gedurende de Duitse bezetting aanbeveel.

Heel mooi voorbeeld van wat er gaande is, is de discipline "Gebruiksgeweer". Die moet opeens afgeschaft worden, vindt het KNSA management. Want lukte het vorig jaar niet om aan de dynamische kant wat grootkaliber wapens weg te snijden; dit keer dan maar de salami-tactiek toepassen op een discipline waarin ook heel veel "kaf" actief is. Bijvoorbeeld lui die zich verkleeden als cowboys en een aanfluiting voor de schietsport zijn. Althans volgens het schandalige manifest "Kaf en Koren" dat Karel Greven enkele jaren geleden aan de minister overhandigde en waarin bepaalde beoefenaren van de schietsport – mensen dus – als ongewenste elementen worden weggezet.

Dat kaf bezit wapens van diverse pluimage die in de discipline Gebruiksgeweer vallen en is dus de sjaak zodra die discipline geschrapt wordt. De wetgever heeft weliswaar een doekje voor het bloeden ingebouwd maar in de praktijk komt het erop neer dat wapens onverkoopbaar worden als er geen discipline (meer) voor is.

Aldus kwam er eind 2012 dus de nodige weerstand en rebellie op gang. Al vlot realiseerde het KNSA management zich dat dit de lont kon zijn in het kruittvat en dat een en ander kon resulteren in wederom een dramatische afgang op de ALV. In allerijl besloot men dus dat een KNSA-commissie gaat onderzoeken of er een "voedingsbodem" bestaat voor een nieuwe discipline. Een zoethoudertje dus om de grootste tegenstand mee te sussen. Tot uiterlijk 1 september 2013, want dan moet die commissie met zijn bevinden komen. Whatever, zolang het maar na de ALV komende april is, natuurlijk.

Het naderende uitfaseren van de discipline Gebruiksgeweer riekt in ieder geval naar make belief, nepotisme of hoe je de boel beduvelen maar wilt noemen. Om te beginnen is het onvoorstelbaar dat het opheffen van de discipline van overheidswege bepleit is. Immers, de wapens die erin thuishoren en nu richting afvoerputje worden gezonden, hebben voor zover mij bekend nog nooit negatieve aandacht getrokken. Geen enkele crimineel met enige verstand overvalt de lokale supermarkt met een Uberti lever action replica. Geen kidhapper die verder wil, ontvoert een Quote 500 figuur onder dreiging van een Pedersoli Sharps. Kom op, zeg.

Bij gebrek aan noodzaak geeft de overheid als reden voor het wegvallen van de discipline Gebruiksgeweer maar op dat de KNSA de discipline heeft opgeheven. (Voorbarig, want er moet op de komende ALV nog over worden gestemd!) Er is dus geen redelijk belang meer die het voorhanden hebben van bijvoorbeeld een lever action geweer billijkt, zegt de wetgever.

Nu drie keer raden welke reden het **KNSA management** opgeeft voor het komende opheffen van "Gebruiksgeweer". Precies: de *overheid* heeft het in de nieuwste wet- en regelgeving bepaald. Dus we moeten wel volgen.

Ja, maar de wetgever zegt juist dat het komt omdat de KNSA de discipline heeft geschrapt! En nu maar denken dat niemand dit smerige spelletje door heeft, dat laffe achterkamertje-handjeklap. Met burgers die zich van geen kwaad bewust zijn, weer eens als verliezers.

Waarom de overheid sinds het Alphen aan den Rijn-schietdrama aan het duperen van onschuldige sportschutters meewerkt?... Lees mijn column "Schaduw dossier". U doet er wellicht inspiratie mee op.

En waarom het KNSA management bepaalde sportschutters het leven zuur maakt?... Ik herhaal het mantra dat de Grote Leider Hoogeveen jarenlang als mission statement heeft verkondigd (en het is nooit door een KNSA bestuurder herroepen): Lucht Kleinkaliber en Kleiduiven. Dáár wil men op termijn op eindigen. Hoe rapper, hoe beter want vroeg of laat houdt het ook voor de Grote Ziener op en moet zijn pupil Duisterhof het helemaal op eigen kracht gaan doen, hier en daar ondersteund door deze of gene IJerman, maar betrouwbaar zijn die? En voor hoe lang? Nee, beter is het om het op bestuurlijk vlak op tijd dichtgetimmerd te hebben.

Het KNSA bestuur had na die ALV-2012 catastrofe natuurlijk de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden. Maar nee, gewoon blijven volharden in je falen en 12 maanden besteedt aan het bedenken van nieuwe afleidingsmanoeuvres, compleet met flauwekul-commissie rookgordijnen en doorzichtig klankbordgeneuzel. Nieuwe destructieve plannen uitgebreed waarin het KNSA management zelfs gaat voorschrijven welke kleding sportschutters die op weg zijn naar de vereniging mogen dragen.

Hoe komt het toch dat we anno 2013 het opperen en koesteren van dit soort ideeën met z'n allen accepteren?!

Waar het op neerkomt is dat de aanpassingen in het Schiet- en wedstrijdreglement wederom weggestemd moeten worden. De certificeringseisen idem dito. Schadelijke bemoeizucht vol valkuilen en onzin. Te zot voor woorden, bovendien, want de schietsport staat onder enorme druk. Verenigingen, met name in de Randstad, kampen met dalende ledenaantallen en stijgende kosten. Wapenbezitters worden met volslagen oneerlijke legeskosten en symboolpolitiek geconfronteerd en de erkende wapenhandel staat airsoft-paniekerend aan de zijlijn te denken dat het allemaal hun deur wel voorbij zal gaan.

Kortom: het is een chaos aan het worden en dus is er werk aan de winkel. Werk dat uitsluitend door capabele bestuurders van een oprechte belangenbehartiger gedaan kan worden. Die is er nu domweg niet.

De KNSA ALV 2013. Het begin van het einde of het begin van het herstel. Het is aan de leden.