

STILTE VOOR DE STORM

door prof. Willem W. Maduro

Het gaat niet goed met de schietsport in Nederland. Tenminste, als u net als ik van mening bent dat de schietsport moet groeien. Dat legale wapenbezitters geen wurgende en vooral nutteloze regelgeving van de overheid hebben verdiend. En als zoiets aan de horizon dreigt, dat zij dan als sportschutter met een eigen wapen, verdedigd en beschermd worden door een belangenbehartiger.

Maar de schietsport groeit niet meer. Verenigingen door het hele land melden stagnatie van hun ledenaantal op z'n best, maar helaas veel vaker een sluipende krimp. Het heeft allemaal te maken met de onfortuinlijke beslissing van de politie een wapenverlof aan een knul gegeven waarvan al bekend was dat hij nog niet met een visvergunning te vertrouwen was. Dat ging een tijdje goed totdat deze knaap in april 2011 een bloedbad in een Alphen winkelcentrum aanrichtte.

In een poging de gemaakte fout te maskeren en de oorzaak te verleggen, is er een hetze richting schietsport en legaal wapenbezit in gang gezet. De gevolgen van het handelen van één enkel individu - mogelijk gemaakt door een falende vergunningverstrekker, de overheid dus - worden dus afgewenteld op pakweg 40.000 sportschutters.

Dat is als we niet uitkijken. Als onze belangenbehartiger niets doet.

Stilte voor de storm

We schrijven thans medio september 2012. Na het volkomen mislukken (dankzij ingrijpen van de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering april 2012) van de achterkamertjes-deals tussen KNSA bestuur en de overheid, is het stil geworden. Bij de ternauwernood aan executie ontkomen NPSA en APS heerst thans de nodige onzekerheid. Eerst verraden door het KNSA bestuur. Uitgeruild omdat het niet anders kon, zo werd ze wijs gemaakt. Daarna het demasqué: de door KNSA voorzitter Greven opgehangen doemscenario's bleken flinterdunne verhaaltjes. Doorgestoken kaart dus en daar wordt je schichtig van. Dat verdienen de NPSA noch APS niet; schietsport-initiatoren van het zuiverste water!

Bij de overheid lijkt men minder onzeker te zijn. Het falende KNSA bestuur is daar volkomen door het ijs gezakt. Gebleken is dat men de KNSA niet als zetbaas en niet als katvanger voor het karretje kan spannen zolang de leden het er voor het zeggen hebben en onzalige convenanten, overeenkomsten en pseudo-besluiten kunnen terugdraaien. (Zoals het ook hoort in iedere rechtgeaarde vereniging.) Vandaar mijn gok dat er een serie maatregelen wordt voorbereid die het legale wapenbezit maximaal onaantrekkelijk moeten gaan maken. Het kán gewoon niet anders zolang niet erkend wordt dat "Alphen" niet de schuld van de schietsport en wapenbezitters is, maar van een overheid die zelf de bestaande regels niet volgde.

Commissie van Beroep

Ook bij het KNSA bestuur *lijkt* het stil te zijn geworden, maar schijn bedriegt. Ik heb zelfs de indruk dat het daar intern een chaos aan het worden is. Zo maak ik uit verschillende informatiestromen op dat de Commissie van Beroep (CvB) niet meer functioneert. Enkele jaren geleden werden de toenmalige leden daarvan op straat gezet nadat ze het KNSA bestuur in het ongelijk hadden gesteld. Er kwam een nieuwe CvB en zoals ik toen al schreef bestond die nieuwe ploeg deels uit vrienden van de toenmalige KNSA secretaris Wim Roelink. Maar zie, Roelink heeft vorig jaar zijn KNSA functie moeten opgeven omdat hij weigerde te liegen in de "Alphen"-kwestie. En nu ga ik weer een beetje gokken, maar als ik mijn radarbeelden check, als ik mijn bronnen raadpleeg, als ik de website van de KNSA goed in de gaten houd en als ik mijn Maduro-verstand gebruik, dan concludeer ik dat minstens één van die vrienden, Carl von Meyenfeldt, uit onvrede met de manier waarop het intern bij de KNSA reilt

en zeilt, opgestapt is. Als mijn conclusie juist is, dan is dit de zoveelste blunder van het KNSA management. Al is het maar dat Von Meyenfeldt in het dagelijks leven kantonrechter is. En vice-voorzitter van de Amsterdamse rechtbank. Dat is dus niet iemand die ondoordachte dingen doet. Ook niet iemand die je daarna nooit meer tegen zult komen. En niet iemand die over een irrelevant netwerk beschikt. (Als ik mij goed herinner kunnen die Von Meyenfeldts sowieso niet goed tegen onrecht en onwaarheid, maar dat valt buiten de scope van deze column.)

Niet echt handig dus om lui van dit kaliber tegen je in het harnas te jagen, KNSA voorzitter Greven en bondsdirecteur Duisterhof. Niet dat ik mij om deze twee wanpresteerders druk maak; veel erger is het dat de buitenwacht vroeg of laat het gehalte en niveau van de schietsport en de KNSA gaat afmeten aan de strapatsen van dit amateuristische duo.

Waar is Karel?

Wat mij brengt op de recente uitgave van "Schietsport". Daarin ontbreekt het gebruikelijke kletspraatje van Karel Greven. Daarin ontbreekt trouwens iedere verwijzing naar hetgeen er ongetwijfeld uitgebroed wordt in Den Haag. Vreemd, want als mijn oude, gammele radar dat naderend onweer oppikt, dan moeten de hypergevoelige polderoverleg-antennes van het bondsbureau toch bijna smelten door de overload aan signalen!

Maar nee, leest u braaf de herkauwde copy-paste artikeltjes in "Schietsport" en gaat u rustig slapen, landgenoten. Voorwaar, er is niets om voor te vrezen en Nederschietsportland.

Was het maar waar, vrienden. "Alphen" is nog lang niet verdwenen en het verlangen om er maximaal voordeel uit te halen is bij bepaalde partijen alleen maar aan het groeien. Denkt u nu echt dat de militaire geweren en hun kleinkaliber look-a-likes van de agenda geschrapt zijn? En gebruiksgeweer? En dynamisch schieten? En een stel andere maatregelen... Dat u er niets meer over hoort, betekent niet dat het er niet meer is. Integendeel. Hoe is het trouwens mogelijk: nog geen half jaar geleden publiekelijk toegeven dat het verkeerd was om de sportschutters niet tijdig op de hoogte te stellen van onzalige ontwikkelingen, en beterschap beloven. ...En KNSA voorzitter Karel Greven doet het nu gewoon wéér!

Hoewel? Ik vraag mij al enige tijd af waar Karel toch uithangt. De gebeurtenissen zullen de jonkheer toch zeker niet teveel zijn geworden? Dat zou betekenen dat een sportbond met 40.000 aangesloten sporters nu vertegenwoordigd wordt door een ex-bedrijfsjurist op leeftijd en diens beschermeling, een ex-sportjoch dat lijdt aan ernstige zelfoverschatting. Twee mallothen die er echt van overtuigd zijn dat ze een heilige missie hebben. (En daar ondertussen goed van eten, maar da's natuurlijk gewoon toeval.)

Het is de hoogste tijd om onze KNSA uit de modderige, ondiepe wateren vlot te trekken voordat de wal het schip keert. Er zal veel moeten gebeuren. Om te beginnen het vertrouwen terugwinnen van de aangesloten verenigingen en individuele schutters, en als een echte sportbond gaan fungeren. Daarna het vertrouwen terugwinnen van de overheid. Gezien worden als robuuste, betrouwbare en vooral deskundige gesprekspartner. Dat is nodig omdat er problemen zijn die uitsluitend samen met de overheid opgelost en overwonnen kunnen worden. Achter ieders rug om zonder enige consensus, werkt niet, dat mogelijk inmiddels duidelijk zijn.

Een door iedereen vertrouwde gesprekspartner zijn betekent ook dat je zo nu en dan voor je achterban moet opkomen, de rug recht moet houden en de overheid, de politiek zo u wilt, ervan moet overtuigen dat we allemaal hetzelfde voor ogen hebben maar dat er een paar goede en helaas veel meer verkeerde manieren zijn om dat te bereiken. Ik vrees dat het huidige KNSA bestuur zijn dwalingen niet tijdig zal inzien.